

Mindeord over Leif Nielsen – født 8/10-1930 – død 28/1-2008

Mandag den 28. januar om morgenen døde Leif i en alder af 77 år.

Han var født i Odby på Thyholm og da han var 6 år flyttede familien til Holstebro. Leif var den ældste af 5 søskende.

Leif kom til marinen i en tidlig alder og der boltrede han sig rigtig med skakspillet og var her rigtig god.. I 1948-49 kom han tilbage til Holstebro og mødte op i skakklubben. Der var en lille knægt på 13 år der sad i et hjørne og læste. Ham kom Leif tit i kamp med, da han kom alene (de fleste kom 2 og 2, hvis der ikke klubaften, så de kunne spille mod hinanden). Denne knægt var dog meget irriterende, dog på den gode måde, for han vandt hver gang. Drengen blev klubmester som 14-årig og blev i en alder af 21 år stormester. Denne knægt var selvfølgelig Bent Larsen. Man kan derfor med ro i sjælen sige at Leif var lidt med til at føre ham frem.

Leif blev gift med Grethe i 1955 og de byggede hus. Det var derfor først i 1958 at Leif rigtig begyndte at spille klubskak. Det var sammen med lillebror Børge. Men i starten af 60'erne kom de og undertegnede i Holstebro Arbejder Skakklub, som senere kom til at hedde Sct. Jørgen Skakklub. Det var her Leif var med til at spille klubben i 3. division (dengang den 3. bedste række), hvor vi senere fik en 3. plads.

Leif kom i over 30 år til klubaftenerne, men spillede ellers kun holdkampe. Når man en klubaften havde drukket 4-5 kopper kaffe, var vi tit nede og få en enkel øl til at skylle kaffen væk med og drøfte hvad der skete omkring os.

Det var Børge der gik til hånd med tingene i klubben, bl. andet som formand, men Leif fulgte godt med i hvad der skete og gav sine meninger til kende i ny og næ. Leif var god til at feste og vi havde mange gode klubfester, indtil det begyndte at give minus på kontoen. Så begyndte vi at sælge lodsedler. Vi var nogle stykker der ikke var så gode til at sælge dem, og da der var 25 stk. i et hæfte, så købte vi selv hæftet. Da politiet havde udtrukket vinderne, opdagede vi at Leif havde vundet 2 af gevinsterne. Det gik han glad hjem og fortalte Grethe, men så opdagede de, at de en aften havde haft gæster og havde solgt 3 til dem og det var 2 af de 3, der var gevinst på. Ærgerligt nok, men det var nogle glade venner.

Leif og Grethe havde kolonihavehus i Ellebæk og der blev der spillet skak og festet med vennerne. De har 4 børn, flere børnebørn og oldebørn, som de flittigt har taget sig af med spil og lignende. I 90'erne kom Leif og Børge tilbage til Holstebro Skakklub, hvor Leif kun spillede holdkampe, når der manglede en. Leif var altid farlig at spille mod, men han kom som regel i tidnød. Det var nok fordi han var så kreativ ved et skakbræt og skulle se alle varianterne, både de mulige og de umulige. Leif var altid i godt humør og positiv når man mødte ham. Man kunne være uenig med Leif, men aldrig sur på ham.

Leif og Grethe flyttede i 1970 til Dyssegården, hvor de holdt både sølvbryllup og guldbryllup. Efter hvad jeg kan se, ligger Leif lige på grænsen til at have været medlem af DSU i 50 år (1958 – 2008), men jeg har det ikke helt dokumenteret.

Æret være hans minde.

Poul Erik Nielsen

Her er et parti fra en holdkamp i 1990 kommenteret af Børge Nielsen.

Hvid: Leif Nielsen

Sort: Børge Funch Pedersen, Herning

1.e4, c5. 2. Sf3, Sc6. 3. d4, cxd4. 4. Sxd4, e5. (Vi er nu havnet i den skarpe "Jagtvariant"). 5. Sb3, (Sb5 er mere almindelig). – Sf6. 6. Lg5, h6. 7. Lxf6, gxf6. 8. Sc3, d6. 9. Sd5, f5. 10. Ld3, f4. 11. Dd2, Le6. 12. 0-0-0, Lg7. 13. Kb1, Dd7. 14. Lb5 (En lækker binding, der jo ødelægger alt for sort. Eleven vil indvende, at løberen jo var udviklet til et godt felt. Det er rigtigt, men siden har sort placeret sin dyre dronning på et forkert felt.). – 0-0. 15. Sa5, Tfd8 (Sort ser tilsyneladende ikke den store fare han svæver i). 16. Sxc6, bxc6. 17. Lxc6, Opg. En lækker dronningefangst.

Her er Leif Nielsen 49 år.

